

# Afhaalmenu

vrijdag 14 augustus 2020

## Saté met risotto en ketoprak + toetje

€ 9,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)  
Tel. 0593 523288

### Geld kwijt

Ruim zestien jaar geleden, toen ik net was begonnen aan de Brinkstraat 51 te Beilen, moest je nog iedere week met je kassageld naar de bank. Je kon het daar op zaterdagavond verpakt in een zogenaamde sealbag zo in een gat in de muur deponeren bij de plaatselijke Rabobank. Tegenwoordig wordt er bijna alleen nog maar gepind en het is vaak niet de moeite om het kassageld per week te storten. Helemaal zo erg nog niet. Vanaf dat we weer open mochten, 1 juni j.l., had ik het cashgeld opgespaard. Afgelopen zaterdag moest het dan toch maar even gestort worden. Ik naar de internetbankieren site van de Rabobank. Op mijn bloedhete kantoor kon ik de link "stortingen" niet meer vinden. Alles was veranderd. Er waren helemaal geen links meer. Die stonden altijd links maar er stond niets meer. De klantenservice maar eens gebeld. Dat duurt even op zaterdagavond, maar ze zijn er uiteindelijk wel. Ik moest terug naar het oude internetbankieren aldus de telefoniste. Na enkele instructies kwam ik weer in de vertrouwde omgeving waar de diverse links gewoon links op de pagina stonden. Uit de brand. Ik met de sealbag naar het bankgebouw aan de Ettenstraat. Met een zak vol geld over straat. Aldaar aangekomen werd mij middels een briefje medegedeeld dat de sealbagautomaat buiten werking is. Even met klantenservice bellen. Na tien minuten kreeg ik een meneer aan de lijn die na lang zoeken mij kon mededelen dat ik de sealbag in Assen in de muur kon werpen. Neptunusplein 2.

Ik moest toch naar het noorden dus bij Assen de snelweg af en naar Neptunusplein 2 waar mij medegedeeld werd dat de automaat om 18.30 uur is gesloten. De zak met geld weer ingeladen en naar het uiterste noorden van Nederland gereden waar ik mijn vrije dagen doorbreng. Het is daar vier graden minder warm dan in Beilen. Onder andere vandaar dus. Maandag maar weer eens met de klantenservice gebeld want zo'n zak geld in je nabijheid zit je toch niet helemaal lekker. Na een verwarrend gesprek over waar ik dan mijn geldzak kon deponeren kwamen we uiteindelijk terecht in Uithuizen. Dat was te doen. Slechts vier kilometer van de verblijfplaats. Daar aangekomen zag ik dat de Rabobank was gesloten. Opgedoekt. Geloof het of niet, er zat wel een sealbag apparaat in de muur. Dat ding ging zelfs ook nog open. Zak geld er in en snel weer onder de boom. Even later keek ik op de Rabo Ep en het geld stond al bijgeschreven. Ja, die Rabobank is me er eentje. Ik heb deze week nog contact gehad met iemand van de Rabobank en die vertelde mij dat Beilen voor onbepaalde tijd gesloten is. Ze zijn bang voor een plofkraak. De dichtstbijzijnde is in Diever. Daar zijn ze niet bang voor een plofkraak. Of in Assen. Daar is plofkraak verboden. Allemaal wel weer heel bijzonder. Dat is het wel vaker bij de Rabobank alleen het went niet. Ik wordt er knap sjagereinig van.

Vanavond ons eerste experiment met live muziek. De band **Skuur** komt een akoestisch optreden verzorgen op het Cerckplein. We kunnen 50 personen op verantwoorde wijze ontvangen. Het worden allemaal zitplaatsen met voldoende afstand. Wel reserveren. Bijna vol.

**Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!**