

# Afhaalmenu

vrijdag 13 oktober 2017

## Zalmfilet met ovenaardappelen, sla en een toetje

€ 8,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)  
Tel. 0593 523288

### Theater

Afgelopen woensdag was de Cerck weer omgebouwd als theater. Debby Petter trad op met haar voorstelling "In Mijn Hoofd". Het was een try-out dus dat werd uitproberen. Het was pas haar vierde try-out en de regisseur Koen Wouterse was meegekomen om de voorstelling te regisseren. Dat doen regisseurs. Hij was zeer te spreken over de locatie en kwam meteen tot het inzicht dat Debby al zittend op de bar de voorstelling moest spelen. De regisseur en mevrouw Petter gingen vervolgens naar de Hema om de puntjes op de ie te zetten terwijl Jacco, van de techniek, alle technische zaken ging regelen in de Cerck. De luidsprekers moesten verplaatst worden en boven de bar hangen. Jacco had nog wat stevig touw bij zich dat ging functioneren als ophangstelsel. Het werkte. Vervolgens werd er geoefend en getest. Alles werkte. Er mocht dan wel veel touw gebruikt zijn maar de microfoon die op haar hoofd geplakt werd was draadloos. Zendertje kon gewoon in de broekzak. De voorstelling kon beginnen. Echter bij het beklimmen van de bar was er een duidelijk gekraak te horen. Hierna kwam er geen geluid meer uit de luidsprekers. Ze had het zendertje in haar achterbroekzak gedaan. Het zendertje was niet barproof. Toch was het een fantastische voorstelling met een verrassend slot in een uitverkocht doch huiselijk etablissement. De bloemen gingen naar mevrouw Petter. Onze dank gaat ook uit naar Jacco Patist, Koen Wouterse en Hekwerk. Niet te vergeten Gerrit Muller voor de extra stoelen. Wij, van de Cerck, kijken uit naar de volgende try-out van wie dat ook maar mag zijn.

Morgen is het theaterplein aan de beurt. Hier gaan we tussen vier uur 's middags en acht uur 's avonds bockbiertjes proeven met op het podium Duo Sonic. Tevens lekkere bij bockbier passende hapjes. Dat bij zomerse temperaturen.

Dan is er eindelijk ook duidelijkheid over de komende zomer. Geen idiote taferelen met oranje perikelen, versieringen, verkleedpartijen en koorts en zo. Gewoon neutraal een lekker potje WK voetbal kijken.

**Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!**