

Afhaalmenu

Vrijdag 13 augustus 2021

Broodje Hamburger met friet en sla + een toetje van vers fruit

€ 10,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Plofkip

Zag ik deze week op het nieuws, of in het nieuws, dat de plofkip gaat verdwijnen uit de schappen van de supermarkten. Volgens mij was Albert Hein de laatste die over zou gaan op de afschaffing van de plofkip. Of was dit nu de eerste? Dat heb je als je ouder wordt. Je neemt het allemaal niet meer zo goed op. Al moet ik zeggen dat dit al wel veertig jaar opgaat. Je onthoudt alleen de dingen die je interesseren.

Eigenlijk interesseert die plofkip mij wel dus in dit geval ligt het toch aan de ouderdom. Het is werkelijk onmenselijk hoe ze die kippen vol stoppen met, ja met wat? Volgens de dierenwelzijnsorganisatie gaat het om een kuiken dat in zes weken tijd wordt 'vetgemest tot vleeshomp van ruim twee kilo'. Op zich best wel knap maar bepaalt niet gezond en ongelofelijk zielig voor het kuiken dat 'iets' te snel volwassen wordt. Dan is zo'n kuiken kip geworden en hupsakee, de kop eraf. Wij maar smullen. Dat moet je niet willen. Vooral na dat ik zelf twee kippen, Anna en Hennie, heb gekregen ben ik ontzettend begaan met het welzijn van die gevleugelde dieren. Schatten zijn het. Ze hebben bij mij tenminste een goed leven. Nu wil het geval dat ik afgelopen dinsdag, na het verzorgen van de kippen, aan het werk ging. Deur op slot schuurdeur dicht en naar de Cerck. De kippen achterlatend in de tuin. Kom ik des avonds om half acht thuis. Rent er maar één kip, in dit geval Anna, mij tegemoet. Ik denk, 'shit', Hennie is weer eens op pad gegaan. Ik de hele omgeving afgezocht. Nergens te bekennen. Kom ik weer thuis, doe de schuurdeur open en zie al het kippenvoer op de vloer liggen. Komt Hennie mij schreeuwend tegemoet van achter uit een hoekje van het schuurtje. Tot mijn grote schrik was ze wel anderhalve kilo aangekomen. Het eerste wat ze deed was water drinken uit de vijver waarna ze mij voor van alles en nog wat uitmaakte. Het getok en gekakel was niet van de lucht. Ik heb mijn excuses aangeboden en snel een kiwi geschild voor haar. De hele daaropvolgende nacht gedroomd over plofkippen. Ik heb nu ook een plofkip. Hennie is nog steeds op dieet.

Omdat ik vorige week het menu te laat verzonden heb, hebben we vandaag hetzelfde menu als vorige week maar dan met een toetje van vers fruit als extraatje.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!