

Afhaalmenu

Spare-ribs met friet en sla

€ 10,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Griep

Mijn dartele gezusters Anna en Hennie, doen het nog steeds goed. De liefde is wederzijds. Ik hou van hunnie en zij houden van mij. Althans dat denk ik. Als ik in de tuin aan het werk ben lopen ze me constant achterna. Helemaal als ik met de schop door de tuin loop. Dan helpen ze mee graven. Op zoek naar pieren. Ik heb ook altijd wat lekkers voor ze. Dat weten ze. Ze hebben ook iets gemeen met onze Koning Willem A. Ze zijn ook een beetje dom. Ik was aan de gang in de tuin toen een kennis mijn door hem geleende auto kwam terugbrengen en de oprit op reed. Ze herkennen het geluid van de dieselauto dus ze denken dat ik er aan kom en weer wat lekkers kom brengen. Ze vliegen naar het hek waar een voor hen wildvreemde hen tegemoet komt. Ik sta immers gewoon in de tuin maar dat hebben ze dan weer niet door. Maar goed, de laatste paar dagen is Anna wat snotterig. Hennie heeft, nog, nergens last van. Er hangt zo af en toe een druppel onder haar snavel. Dan veegt ze de snavel weer af aan het gras en dan gaat het wel weer. Toch is ze niet helemaal lekker. Ze legt nog wel goed. Lees ik in de krant dat er vogelgriep heerst. Er wordt zelfs gesproken over een ophokplicht. Dan mogen ze het hok niet uit. Dat is geen doen voor de dames. Ze willen naar buiten. Ik laat ze dan ook maar iedere dag gewoon de tuin in lopen. We zijn wel op onze hoede voor de boas die altijd op de loer liggen. Dat zag je afgelopen zaterdag wel. Toen kwamen ze in de Cerck controleren. We hebben ze QR gecheckt en ze mochten naar binnen. We checken alle gasten. Ook boas. Alles in orde bevonden. Het waren sympathieke gasten. Ze doen gewoon hun werk. Ik zou het niet willen doen. We hadden die avond een whiskyproeverij van Slijterij Beilen uit Beilen. Ik vroeg of ze ook een glaasje whisky wilden proeven maar ze moesten de gehele gemeente nog controleren. Alleen de horeca. Ze gingen niet over pluimvee. Dat was een pak van mijn hart. Over whisky gesproken; Dat is sterk spul. Ik drink nooit whisky maar heb zaterdagavond wel drie glaasjes geproefd. De tranen schoten mij in de ogen en mijn keel brandde als nooit tevoren. Ik voelde het vocht naar mijn ingewanden glijden. 57%. Ik weet zeker dat als je whisky drinkt je nooit van zijn leven coronagriep krijgt. Daar is geen virus tegen bestand. Ik heb stiekem een bodempje in een fles mee naar huis genomen en de volgende dag een paar druppels door het water van Anna gedaan. Na een paar struikelpartijen is ze weer helemaal de oude. Het beste medicijn haal je bij de kastelein.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!