

Afhaalmenu

Vrijdag 12 maart 2021

Geen menu

€ 0,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Wie een kuil graaft.....

Je houdt de lente niet tegen. "You'll never hold back spring." Dat is een liedje van Tom Waits. Al lijkt het vandaag wel november met die storm en regen en warm is het allerm minst. Over november heeft één van de beste muzikanten op deze wereld, aldus mijzelf, de heer Waits trouwens ook een liedje geschreven. Je kunt er ieder jaar weer van op aan dat de lente zo eind maart, begin april een aanvang neemt. Je haalt je dan van alles in je hoofd. Nu heb ik bedacht om een vijver te graven in de tuin. Lijkt mij gewoon mooi. Ooit heb ik eens een vijver gekocht, zeg maar een groot gat, die ik ophaalde en die mij toen van de aanhangwagen is gevallen. Ik had het niet door maar achteraf bleek er ook nog iemand in te zijn gevallen. Dat heb ik van horen zeggen. Gelukkig zat er geen water in. Op mijn zoektocht, de hele weg teruggereden, heb ik de vijver nooit weer terug gevonden. Toen heb ik er zelf maar één gegraven. Nu heb ik een vijverbak besteld. Er komt zo iemand met een aanhangwagen om die bak op te halen. We moeten naar Nijeveen. Aan de Baanderhoek 10 hebben ze een vijverbak te koop van twee meter zeventig lang, zeventig centimeter diep en met verschillende breedtes want het loopt wat rond en dan wat smaller en dan weer wat breder. Als u begrijpt wat ik bedoel. Daar zal je Jan net hebben. Jan gaat even mee met de aanhangwagen. Als ik terug ben zal ik verslag doen van deze expeditie. Tot zo.

We hebben het net gehaald. Kwart voor negen weer thuis. Het was een race tegen de avondklok. De vijver verkoper handelde in vijverbakken. Voor, naast, achter en zelfs op zijn huis lagen de vijvers te wachten op een koper. Hij woonde gewoon in een nieuwbouwwijk. Zoals Nagtegael in Beilen maar dan een stuk kleiner. Het was een gebruikte vijverbak. Zou iemand dat ding een keer in zijn of haar tuin hebben gegraven en die na enkele jaren een grotere wilde hebben of er gewoon zat van was? Als je zo'n ding ingegraven hebt dan haal je die er niet zomaar weer uit. Om te kijken of die bak waterdicht zou zijn stelde ik voor om het even vol te laten lopen met water. Dat wilde die meneer wel doen maar dan moest ik het zelf weer leeghalen. Het was al aan de late kant dus ik heb er maar op vertrouwd dat er geen verborgen gaten in zullen zitten. Dat wordt dus nog even spannend. Als het weer een beetje meezit dan ga ik morgen, vandaag dus als u dit leest, een kuil graven. Niet voor en ander, maar voor mijzelf. Dan val ik er ook niet in. Hoop ik.

Eind maart het terras weer open.

Sterkte