

Afhaalmenu

vrijdag 12 juli 2013

Zalmfilet met aardappelkroketjes, komkommersalade en een aardbeienkwark als toetje

€8,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)

Tel. 0593 523288

Komkommertijd

Komkommertijd is een periode in het jaar wanneer er weinig nieuws te melden is. Als een slappe tijd, waarin weinig zaken gedaan worden, dus in de maanden juli en augustus, als er veel komkommers zijn en de handel over het algemeen niet zeer levendig is. Weinig nieuws klopt wel maar de handel is op dit moment, tenminste in het horeca-etablisement aan de Brinkstraat 51, zeer levendig. Dit dankzij het mooie weer en de crisis. Veel mensen blijven in eigen omgeving en laten een dure vakantie in het buitenland links liggen om vervolgens een extra centje uit te geven op het gezelligste terras van Midden-Drenthe waar letterlijk en figuurlijk altijd de zon schijnt. Verder weinig nieuws of opzienbarende gevallen waarover we ons kunnen verbazen. Als er geen nieuws is dan bedenken ze wat. Wolven rukken via Duitsland op naar Nederland. Er schijnt een wolf te zijn aangereden in Flevoland. Dat gelooft toch niemand. Er zijn mensen die overal beren in het bos zien, maar wolven!?

Nog wel een leuke quote uit de column van Joris Luyendijk: " Als vliegtuigmaatschappijen werden gerund zoals banken nam iedereen de trein."

We zoeken nog straatmuzikanten voor 26 juli. Dan vindt het " gooi maar in mijn pet festival" plaats. Een deskundige jury zal oordelen over de kwaliteit van de muzikanten. Best een leuk initiatief dat succes verdient. Op vrijdagmiddag 2 augustus komt Bas de Haan op het terras van de Cerck spelen. Die is dan mooi een week te laat en dingt niet mee naar de prijzen.

Op het menu komkommersalade in de komkommertijd, bestel het menu, u krijgt geen spijt.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!