

# Afhaalmenu

vrijdag 12 januari 2018

## Stamppot wortelen (hutspot) met spekjes en rookworst + toetje

€ 7,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)  
Tel. 0593 523288

### 'Normaal'

Valt u ook altijd in zo'n gat na de december feestdagen? Wij, van de Cerck, enigszins. Ik doe maar weer wij van de Cerck want Jenny maakt ook onderdeel uit van dit bedrijf en dan hoop ik maar dat ik ook voor Jenny mag spreken. Na al die hectische dagen eind december is het toch even wennen dat het leven weer 'normaal' is. Normaal tussen haakjes want helemaal normaal wordt het nooit meer. Ik heb het idee dat het de laatste vijftig jaar al niet helemaal normaal meer is in het dagelijkse leven. De tijd daarvoor kan ik mij niet goed meer herinneren. Volgens mij was het toen nog wel redelijk normaal. Iedere zaterdag aan het eind van de middag werd ik door mijn moeder, want dat deden alleen moeders in die tijd, in een teiltje voor de oven gewassen. In dat zelfde teiltje werden alle drie de kinderen in hetzelfde water gewassen. Dat was heel normaal. Misschien roken we in die tijd niet zo fris, wat ik me niet kan heugen, maar dat was vast ook heel normaal. Vader was dan nog aan het brood venten. Er moest bij ons geen brood op de plank, nee het moest er af. Dat was heel normaal. Tegenwoordig sta je elke dag minstens één keer onder de douche. Dat is toch niet normaal? Wat kost dat een water en omdat je ook nog warm wilt douchen kost het ook nog eens gas. Met alle gevolgen van dien. Vijftig jaar geleden gingen we ook nooit op vakantie. Dat was toen heel normaal. Het was pas niet normaal als je wel op vakantie ging. Tegenwoordig is dat andersom. Als je tegenwoordig niet vaker dan twee keer per jaar op vakantie gaat dan is dat niet normaal. Het liefst ook nog wat stedentripjes tussendoor. Nu hebben we aanstaande maandag weer eens Blue Monday, de saaiste dag van het jaar. Alsof dat normaal is. Het moet ook nog eens in het Engels. Vroeger was alles gewoon in het Drents of Nederlands. Dat was toen heel normaal. Ook waren toen alle maandagen hetzelfde en zat er geen blauwe tussen. Hooguit als je de dag ervoor te veel had gezopen. Dat kwam zelden voor. Althans in mijn omgeving. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Voorbeelden genoeg maar ik moet de aardappelen voor morgen nog schillen, de wortelen schrapen en de uien snijden. Dat was vroeger ook heel normaal. In de tijd dat je de oudere medemens nog met U aansprak.

Volgende week de **Winter Wende-avond**. Niet vergeten.

**Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!**