

Afhaalmenu

vrijdag 12 april 2019

Pikante kipschotel met witte rijst + toetje

€ 8,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)

Tel. 0593 523288

Foutje

Vorige week schreef ik het briefje op de vakantiebestemming vanaf de boulevard in Benalmadéna nabij Málaga. Na het verorberen van een paëljaatje gaf ik te kennen dat ik wegens vermoeide ledematen even op het strandbedje plaats ging nemen. Hier is wat tussen gekomen. Het heeft nog anderhalf uur geduurd voordat ik mij kon neervlijen. Een donkerbruine man uit Afrika hield mij aan. U weet wel, zo'n hele donkere man die we vroeger nog gewoon een neger noemden. Trouwens, een heel vriendelijke jongeman. Hij had een doos bij zich met ongelooflijk mooie blinkende horloges waaronder enkele Rolexen. Hij dacht dat ik een geschikte kandidaat was om zo'n horloge aan te schaffen. Mijn oog viel op de meest eenvoudige Rolex die hij bij zich had. Dat was de Rolex Oyster Perpetual Air-King. Prachtig horloge. Ik denk, dat kan nooit een originele Rolex zijn want daar loop je niet zomaar mee over straat en dan ook nog een hele doos vol. Bij Wajer of Leyendijk liggen die dingen, als ze die al in huis hebben, achter slot en grendel. De donkerbruine Afrikaanse man kon mij verzekeren dat het wel een origineel Rolex horloge was. Vanwege het feit dat er een niet zichtbaar fabrieksfoutje aan zat kon hij het horloge aanbieden voor slechts honderd euro. Ik heb het in de gauwigheid even op de mobiel opgezocht maar dezelfde zonder fabrieksfoutje kostte € 4985,00. Als zo'n man je recht aankijkt en zegt dat het een honderd procent echte Rolex is dan zal dat toch ook echt wel zo zijn. Ik bood hem vijftig euro voor de Rolex. Eigenlijk schandalig maar ik heb geleerd dat je in zulke situaties altijd moet afdingen. Hij wilde er niet aan. Ik maakte aanstalten om naar mijn strandbedje te lopen toen hij zei dat het voor negentig euro ook mocht. Ik denk hij moet er van af dus ik hield voet bij stuk. Hij ging nog tien euro met de prijs naar beneden. Ik deed er tien euro bij dus voor zestig euro wilde ik de Rolex van hem kopen. Na een uur zaten we op vijf en zeventig euro. Ik was er zat van en gaf hem een hand. We hadden een deal. Ik gaf hem twee briefjes van vijftig. Hij had niet terug van honderd. Ik ook niet moeilijk doen dus ik zeg, "Och, laat maar zitten". Ik ben dus nu de trotse bezitter van een originele Rolex. Dat voor slechts vijf en zeventig euro. Nou ja, voor honderd dan maar dat telt niet. Volgende week wel even met die Rolex naar de horlogemaker want dat ding loopt behoorlijk achter. Zal dat fabrieksfoutje wel zijn.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!