

Afhaalmenu

vrijdag 11 november 2016

Sukadelapje met rode kool en aardappelpuree + toetje

€ 8,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

11 november is de dag

Vandaag is de dag, dat uw lichtje branden mag. Het is de dag voor de Sinterklaasintocht. Ja, lieve kindertjes, er komt weer genoeg snoepgoed jullie kant op. Vanavond zullen de kinderen massaal de winkels aflopen met hun Sint Maartenliederen en grote tassen in hun graaihandjes om maar vooral veel suikerhoudende snoepwaar te verzamelen. Vaak zo veel dat na een paar weken de helft gewoon in de cliko wordt gemierd. Vaak een genante vertoning maar dat zal wel weer aan mij liggen. Ik zie dit waarschijnlijk helemaal verkeerd. Nu zijn er wel mensen die er net zo over denken. Die vluchten voor deze niets ontziende zingende kinderen en die komen gezellig een hapje eten in de Cerck. Moeten wij, van de Cerck, dan maar een briefje op de deur plakken met "Verboden voor zingende kinderen." ?? Anders worden die gasten toch nog geconfronteerd met dit kindergezang. We kunnen ook iemand bij de deur zetten met snoepgoed. "Wie niet zingt krijgt lekkers, wie wel zingt de roe." We zien wel hoe het afloopt. Morgen komt Sinterklaas weer aan in de haven in Beilen. Net als vorig jaar met veel zwarte pieten en niet als vorig jaar met ook een paar roetveegpieten. Gisteren is onze schoorsteen geveegd en het roet is bij de Sinterklaascommissie afgeleverd. Verder is er ten opzichte van vorig jaar niets anders en wordt het weer net zo'n gave intocht. Er waren in de aanloop nogal wat mensen die de kop in het Dagblad van het Noorden hadden gelezen en zich druk maakten over deze roetveegpieten. Zou ik niet doen. Het mag geen naam hebben. Het zal ieder kind, dat nog in Sinterklaas gelooft, worst wezen hoe die pieten erbij lopen. Maak er gewoon een gezellig feestje van. Want er zijn weer heel wat mensen die zich hier met alle passie voor hebben ingezet. Neem alleen Sinterklaas zelf al. Die man heeft het ook niet altijd even makkelijk en dan moet hij zich ook nog als Sinterklaas verkleden en gedragen. Laat staan de hoofdpiet die alles in goede banen moet leiden. Gelukkig komt Sinterklaas morgenavond na de intocht naar de whisky proeverij in de Cerck. Kan hij even weer bijkomen. Het is te hopen dat hij zondag een vrije dag heeft. Nu we het toch over de Whisky proeverij hebben; er zijn nog vier plaatsen beschikbaar. Als u dus altijd al een keer samen met Sinterklaas whisky wilde proeven dan is dit uw kans.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!