

Afhaalmenu

Vrijdag 11 juni 2021

Risotto met groente en een zalmoot

€ 10,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Weer geen briefje

Het wordt zo langzamerhand wel een beetje saai zo. Weer geen tijd om een briefje te schrijven. Bezigheden buitenshuis hebbende waar ik verder niets over kan zeggen. Het gaat tenslotte om het menu en dat staat bovenaan dit briefje. Ik moet een kennis uit de brand helpen. Je kunt niet altijd nee zeggen. Vaak gooi ik het er op dat ik het te druk heb. Dan kom ik er meestal fatsoenlijk onderuit. Dat gaat nu niet. Vandaag is mijn officiële vrije dag en dat is in de kennissenkring bekend. Ik heb nog even aangegeven dat ik in moest vallen maar dat was een domme smoes. De kennis had al aan de mededirecteur gevraagd of ik beschikbaar zou zijn. Diezelfde mededirecteur had dit bevestigd. Dus.... Er zit dus niets anders op dan geen briefje te schrijven. Op zich komt dat ook wel weer mooi uit want ik zou niet weten waarover het zou moeten gaan. Behalve het mooie weer is er verder weinig nieuws te melden. Over dat mooie weer schrijven is ook een beetje afgezaagd. Nu zijn die briefjes van mij wel vaker wat afgezaagd maar meestal gaat het niet over het weer. De kippen, Anna en Hennie, zijn sinds de vorige ontsnapping, een paar weken geleden, niet weer gaan buurten. Ze kunnen niet meer over het hek vliegen en alle gaten zijn dicht gestopt. Ze hebben het in de tuin prima naar hun zin en ze kruipen met dat warme weer lekker onder de bosjes. Om half tien 's avonds gaan ze naar bed en de volgende morgen liggen er dan twee eitjes in het hok. Hiervan kook ik er eentje half zacht en nuttig deze bij het ontbijt. Ik heb mij laten vertellen dat iedere morgen een half zacht eitje heel goed is tegen de coronagriep. Ik blijf optimistisch. Het glas is half vol en het eitje half zacht. Nog even en dan is de coronagriep helemaal uit ons systeem en wordt het leven weer een beetje normaal. Wel zie ik enorm tegen het EK Voetbal op. Niet om het voetballen maar om de buitenproportionele aandacht dat dit toernooi krijgt. Zullen er straks echt weer volwassen mensen met een juichkeep voor de televisie zitten? Enkele grote supermarkten hebben wat bekende Nederlanders in hun reclamespotje gestopt die als een stelletje debielen in het oranje rondhuppelen. Hier zullen ongetwijfeld enkele consumenten gehoor aan geven. Sparen voor een juichkeep. Juich verantwoord. Een goede bekende van mij heeft speciaal voor het EK een oranje auto gekocht. Daar wil hij na iedere overwinning van het Nederlands elftal mee door de straten gaan rijden. Het kon maar zo eens dat hij niet één keer door de straat hoeft te rijden want die tegenstanders van Nederland in Poule C zijn alle drie een maatje te groot voor Oranje. Dan kan de keep ook weer in de kast.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!