

Afhaalmenu

vrijdag 10 mei 2019

Pasta (tagliatelle) Bolognese met toetje

€ 7,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Praatje

Nog één keer over het vijftienjarige jubileum van de Cerck. Deze week stond er een stukje in de Krant van Midden-Drenthe. "Henk gaat nog even door," was de kop boven het stukje. Op de foto ziet u mij de breidames een kopje cappuccino serveren. Daar ben ik namelijk heel goed in, dus ik stelde voor om daar maar een foto van te maken. Wel eerst even aan de dames gevraagd of dit mocht. Het mocht. Ook stond er in dat ik geen zin meer had om van 10.00 uur tot 13.00 uur open te zijn. Dit is een drukfoutje. Het moet zijn van 's morgens 10.00 uur tot 's avonds 23.00 uur. Het stukje eindigt met " Er komt van alles binnen en er is altijd wel een praatje". Afgelopen

woensdagmiddag op het terras. Een man, een vrouw en een man in een rolstoel. Het was koud maar wel droog. Ik loop naar buiten om de bestelling op te nemen. " Goedemiddag heren en dame.

Wat kan ik voor u doen?" De man aan tafel begon al draaiend aan een sjekkie met," Nou dat goeiemiddag is maar afwachte meneer. Gelukkig is het droog maar het kan zo weer beginne." Hij moest er zelf heel hard om lachen en keek mij hoopvol aan of ik het ook grappig vond. Dat heb ik natuurlijk direct door dus ik begin hardop te lachen en zeg, "Zo is het". Hij denkt die ober vindt mij wel grappig dus hij stak van wal. "Sjesus meneer, wat hep u hier in Drenthe, want we zijn toch in

Drenthe?, veel ruimte meneer. Bij ons in Amsterdam bouwen ze alles vol maar hier ken je nog gewoon tussen de huizen doorkijken en ik hep nog nooit van me leven zoveel koeien gezien in de wei." Ik vroeg tussendoor nog even wat hij wilde drinken. " Drie biertjes meneer, en we hebben toch een mooie luxe bungalow gehuurd in Pesse! Ligt dat ook in Drenthe meneer?" Der is niks bij maar wel vijf sterre. Je ken hier goed voor je rust kome." De meneer in de rolstoel lag inmiddels te

slapen. Ik zei dat ik eerst wel even drie biertjes ging halen. " Ja, want het is wel niet zo warm meneer maar de dokter heeft gezegd dat we wel goed moeten drinken, ha, ha, ha...Ik moest hier natuurlijk ook heel hard om lachen. Ik liet Jasper ,de kok, de biertjes even naar buiten brengen. Hij vroeg zich af waarom hij dat moest doen. Ik zei dat ik hem dat straks wel zou vertellen. Een

kwartier later kwam Jasper weer naar binnen. Hij behoefde geen uitleg meer. De meneer kwam binnen om te betalen en grapte gewoon door met de aanwezige gasten. "Verkoopt u ook sjek meneer? Ik hep mijn pakkie leeg gerookt. Ze zegge dat het niet goed voor je is maar ik word er rustig van, ha, ha ,ha ... Pfff, en dat dan al vijftien jaar. Het blijft leuk en zolang het leuk blijft gaan we gewoon door.

Wij, van de Cerck, zien u graag op ons jubileumfeest morgenavond vanaf 21.00 uur.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!