

# Afhaalmenu

10 december 2021

**Geen menu**

**€ 0,00**

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)  
Tel. 0593 523288

## **De tiende van de twaalfde**

Vandaag is het 10 december. De dag waarop, 39 jaar geleden, om twee uur in een stormachtige nacht een kindje werd geboren. Nee, niet de Here Jezus. Dat was veertien dagen later en nog veel langer geleden. Het was een meisje. Het is nog steeds een meisje. Tegenwoordig is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. We hebben haar Marloes genoemd. Ze heet nog steeds Marloes. Dat is er mede oorzaak van dat we geen menu hebben vandaag. Niet alleen daarom maar het vrijdagmenu is eigenlijk bedoeld voor de ondernemers en/of hun medewerkers die tot negen uur 's avonds de winkel open hebben op de vrijdagkoopavond. Nou diezelfde ondernemers moeten, net als wij, nu van Rutte de tent om vijf uur sluiten. Dan hoeven ze ook niet meer warm te eten op de zaak. Dus vandaar zeg maar. Ieder nadeel heft zo z'n voordeel. Dan hoef ik dus ook geen briefje te schrijven. Weer een stressmoment minder. De kaarsjes in de kerstboom draperen is al stress genoeg. Krijg die dingen eerst maar eens fatsoenlijk uit elkaar. Vorig jaar zijn ze na kerst zo van de boom weer in een of andere zak gedaan zonder ze eerst fatsoenlijk uit de knop te halen. Dat boom versieren ging weer eens met vloeken en tieren gepaard. Dat allemaal voor de geboortedag van de Here Jezus. Dan is dat gevloek en getier niet gepast. Toch was er eens een dominee die mij vertelde dat vloeken soms ook een vorm van bidden is. Daar houd ik mij dan maar aan vast. Bij deze mijn excuses. Daar kom je altijd weer mee weg. Ik maak dit weer goed door goed te zorgen voor Anna en Hennie en de rest van de vogels in de tuin. Ik heb deze week een stuk of tien vetbolletjes met zaden in mijn kleine appelboompje gehangen. Toen ik een kwartier later ging kijken waren alle bolletjes weg. Het bleek dat er enkele dikke kraaien die dingen zo van de boom rukken en in z'n geheel tussen de snavel afvoeren. Daar is dus geen beginnen aan. Je schiet die kraaien ook niet dood. De rest van de vogels hebben dus het nakijken. Anna en Hennie daarentegen krijgen voldoende voedsel binnen. Daar zorg ik wel voor.

**Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!**