

# Afhaalmenu

vrijdag 10 april 2020

**Geen**

**€ 0,00**

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)  
Tel. 0593 523288

## Lente

Niemand houdt de lente tegen. Tom Waits heeft daar een liedje over geschreven. ' You can never hold back spring: ' *Je kan de lente niet tegenhouden, Ook al ben je de weg kwijt, De wereld droomt steeds van de lente, Sluit dus je ogen, Open je hart.*

Ik zie er nog steeds uit als een zwerver. Mensen lopen met een boog om me heen. Niet goed voor je zelfvertrouwen. De vakantie ging niet door. Ik wilde toch wat te doen hebben. Heb ik maar een huis gekocht in Beilen. Ik ga niet zeggen waar want dat is niet leuk voor de toekomstige burens. Die gaan daarover inzitten. Ze zien het vanzelf wel. Moet ik mijn huis in Groningen maar verkopen. Ja, een mens moet wel iets te doen hebben. Ik heb verschillende workshops online gevolgd. Was geen succes. Het eieren beschilderen ging me nog het beste af. Verder een cursus Chinees gedaan. 這是個玩笑 Dat was geen doen. Een cursus Assertiviteit en Nee zeggen. Nou dat ging aardig goed. Ik zei gelijk al Nee dus is de cursus niet doorgegaan. Toen maar begonnen aan de cursus Balans in werk en privé. Wegens gebrek aan werk is dit ook op niets uitgelopen. Nee dan de cursus Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Dat luisteren ging helemaal fout want ik ben verkeerd-horend. Dan komt er van samenvatten ook al niks terecht. Dat doorvragen heeft mij uiteindelijk genekt. Ik kreeg het advies om er maar mee te stoppen. De workshop koken zonder pannen werd ook een drama. Net als de cursus naaien zonder garen. Dus florissant is het allemaal niet. Ik heb alleen nog maar een privéleven momenteel. Van een seksleven kunnen we ook niet spreken. Die anderhalve meter red ik niet. Ik ga me maar weer concentreren op de Intelligente Lockdown. Dat is op zich nog wel te doen. Een beetje op de stoel voor het raam naar buiten kijken. Ik kijk ook veel meer naar de televisie tegenwoordig. Wat me opvalt is dat de helft van de zendtijd opgaat aan reclame en aankondigingen van wat er de hele week zal worden uitgezonden. Dan kijk ik nog niet eens naar de commerciële. Afgelopen week was er ook weer een persconferentie. Dat is bedoeld voor de pers en die nemen dat heel serieus. De ganse avond en zelfs nog dagen erna, wordt daar dan op ingegaan. Zeer vermoeiend. Corona hier, Corona daar. Ik ben klaar.

Oh ja, Vandaag geen afhaalmenu. Het is goede vrijdag en dan is er geen koopavond. Toch nog iets wat normaal is.

**Fijne Pasen!**