

# Afhaalmenu

vrijdag 1 november 2019

**Runderstoofschotel met aardappelpuree, spruitjes en een toetje**

**€ 9,00**

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)  
Tel. 0593 523288

## November

Neerslag, storm, mist, neerslachtigheid, donkerte, natte wegen, lange files, pfas, depressies en nog veel meer triestheid. Dat kunnen we verwachten van november. Om het allemaal een beetje draaglijker te maken hebben wij, van de Cerck, voor vandaag een menu samengesteld dat iedere herfst kan weerstaan. Bovenstaand menu voor de ondernemers en andere liefhebbers en een drie gangenmenu om in alle gezellig en knusheid in een lekker verwarmd etablissement tot u te nemen. Te beginnen met een bospaddenstoelen soep als hoofdgerecht een runderstoofschotel met aardappelpuree, spruitjes en stooferen en als toetje een Tarte Tatin met appel en kaneelijs. Als dat geen goed begin van november is dan Ja, wat dan?

Nu we het toch over november hebben; dat is wel de maand dat Sinterklaas weer komt. En wel op 16 november. De dag er na moet ik preken in de kerk. In de kerk van de vrijzinnige geloofsgemeenschap De Stroming Midden-Drenthe. Voorheen de Nederlandse Protestanten Bond. Het kerkje waar ik ben opgegroeid. Waar ik naar de zondagsschool ging en waar ik al twee keer eerder een optreden heb gehad. De eerste keer in 1963 en de tweede keer in 1995. Wat dat precies was zal ik vertellen op zondag 17 november tijdens de Preek van de Leek die om drie uur 's middags begint. Laat het dan ook net de geboortedag van mijn moeder zijn. Ze zou 97 zijn geworden. Een mooie gelegenheid om nog even stil te staan bij haar leven. Ik heb mijn betoog zo goed als klaar en ik heb alles opgeschreven. Het document bevat op dit moment 3666 woorden. Als je dat gaat voorlezen ben je in een kwartiertje klaar. Voor mensen die een pest hebben aan het naar de kerk gaan komt dat mooi uit maar zo zal het niet gaan. Er zal ook nog muziek gespeeld worden door het duo Lenny & Junior en er zullen nog een paar plaatjes gedraaid worden. Na de dienst kan er nog even gezellig nagepraat worden in de enige openbare kerk in Nederland, de Cerck. Hier zullen Lenny & Junior ook nog komen optreden.

Dan moet ik mijn excuses nog aanbieden aan de ondernemers van Ondernemers Hartje Drenthe. Weggebleven zonder afzegging. Ik was van plan om naar de vergadering van afgelopen dinsdag te gaan maar ben het straal vergeten. 's Morgens dacht ik er nog aan maar 's avonds was ik er met de gedachten niet bij en was ik op ziekenbezoek bij een kleinkind. Nooit meer aan die vergadering gedacht.

Sorry!

**Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!**