

Afhaalmenu

vrijdag 1 mei 2020

Nog steeds geen

€ 0,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Mei

Het had zo mooi kunnen zijn. April is een maand dat alles weer tot bloei komt. Zo ook de omzet van de Cerck. Wat hadden we het goed kunnen hebben. Er was een Comedy Night gepland voor april. Ooit had ik Jochem Myjer eens ontmoet in een cafeetje vlakbij mijn huis in Groningen. (Een café is een etablissement waar mensen elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een drankje. Zoals u misschien nog weet van vroeger.) Dat was na het optreden van Marcel Hensema in de Cerck. Hensema kreeg die avond een dikke bos bloemen zoals dat gaat in een theater. Ook Marcel Hensema trof ik indertijd in datzelfde cafeetje waar hij mij vertelde graag een keer bij mij op te treden. Aldus geschiedde. Nu wil het geval dat hij die avond na zijn optreden in de Cerck is vertrokken zonder bos bloemen. Dus de bloemen mee naar huis en nog even kijken of Hensema toevallig nog even in dat cafeetje bij mij om de hoek een afzakkertje aan het nemen was. Ja dus. Dat cafeetje heet de Souffleur pal naast de Stadsschouwburg. Vijftig meter van mijn huis. Ik overhandigde hem daar zijn vergeten bos bloemen. Hij schrok er een beetje van en bood zijn verontschuldiging aan. Helemaal vergeten. Die bloemen hebben daarna twee weken op de tafel in de Souffleur gestaan. Diezelfde avond had Jochem Myjer een optreden gehad in de schouwburg. Marcel Hensema, in gesprek met Jochem, vertelde hem dat hij een geweldige avond had gehad in de Cerck en dat het ook wel wat voor hem zou zijn.

“Niet alleen het publiek en uitbater Henk Berghuis genoot. Ook Hensema had het zichtbaar naar zijn zin. Dat liet de man, die in vol Carré stond met ‘Mijn Ede’, na afloop ook weten in het volgens hem ‘kleinste zaaltje waar ik heb opgetreden’.” Dit stond in de Krant van Midden-Drenthe in november 2015 (Ron de Vos)

Jochem Myjer beloofde die avond dat hij een keer in de Cerck zou komen optreden. Wat denkt u nu? Zou het dan echt? Vanaf 2015 heb ik ieder jaar geprobeerd om hem te boeken voor een try out. Ik denk de aanhouder wint. Een geweldige komiek voor de Comedy Night in april dacht ik. Gelukkig is het me niet gelukt want het werd stil in april. Dat was pas echt balen geweest. Er wordt al genoeg gebaald. Wat had die Koningsdag ook mooi kunnen zijn met dat prachtige weer. Vandaag is het 1 mei en deze maand blijft het ook stil. Daar heeft Van Dik Hout nog een liedje over geschreven, “Stil In Mei.”

Een dezer dagen staat mijn huis in Groningen op Funda. Zelfs de fotograaf was enthousiast over de woning en vooral de locatie. U kunt het zeer binnenkort aanschouwen.

Het zal toch wel een keer?