

Afhaalmenu

vrijdag 1 augustus 2014

Pasta (penne) Bolognese met rucola en gele vla

€6,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Nog steeds komkommertijd

Er zitten vier gasten buiten op het terras en die hebben soep besteld. De soep staat op. Die gasten roepen mij en zeggen dat ze niet langer willen wachten. Ze zitten er al een paar uur. Ik bied ze wat te drinken aan en dat accepteren ze. De meneer wil een bockbiertje. Daar hebben we er nog één van maar ik kan het bockbiertglas niet vinden. Het terras stroomt vol en er wordt koffie besteld. Ik wil eerst dat bockbiertglas vinden en zeg tegen de gasten dat het er zo aan komt. De soep is inmiddels droog gekookt en de kok gooit er een emmer water bij. Binnen komen ook gasten zitten. De gasten buiten roepen om de ober. Gelukkig komt er hulp. Sanne wil de gasten bedienen maar ik vraag haar of ze weet waar het bockbiertglas is. Ze helpt zoeken. De gasten worden onrustig. De soep is klaar. Ik breng de soep naar de vier gasten die al een paar uur zitten wachten. Ze vragen waar het drinken blijft. Ik ga weer zoeken naar dat glas. Eén van de soepeters komt zeggen dat één van hen de soep niet lekker vindt. Die wil graag andere soep. Ik zeg dat het er aan komt maar ik moet eerst dat glas vinden. Ineens staan alle gasten op en komen helpen zoeken naar dat glas. De hele zaak wordt overhoop gehaald maar dat glas is nergens te vinden. Dan komt er een gast die zegt dat hij het glas thuis heeft staan. Hij haalt het glas op. Er moet meer soep komen. Haal water, haal water, de soep is te dik. De kok houdt de tuinslang boven de soeppan. Het glas is terecht. Eindelijk. Nu zijn we het flesje bockbier kwijt. De gasten roepen weer om koffie. Er komen steeds meer mensen. Sanne zoekt naar het flesje bockbier. Enkele gasten helpen zoeken. Dan zit er iemand met het bockbierflesje aan zijn mond en drinkt het laatste slokje er uit. De soep kookt over. De tomatensoep stroomt vanuit de keuken zo door de zaak het terras op. De gasten staan op de stoelen om de stroom tomatensoep te ontwijken. Paniek!! Dan wordt ik, badend in het zweet, wakker en slaak een zucht van verlichting. Even douchen en dan weer naar de zaak. Heeft u ook wel eens zo'n nare droom?

Vanmiddag speelt **Bas de Haan** vanaf 16.00 uur op ons terras.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!